



nr 2 maj 2010

Avvisa

EN REGELBUNDET

ÅTERKOMMANDE PUBLIKATION FRÅN DET LYSANDE SÄLLSKAPET JÖNKÖPING PAR BRICOLE



Sten Nilsson – 100 år

Läs mer på sidan 6

Styrande Mästare Dan Ekström fäster Sällskapets förnämsta medalj på Sten Nilsson och förre medaljintendent Ingemar Boman ler bifallande

TANKAR VID EN STYRPULPET

Lev medan livet pågår

Vi har nog alla frågat oss mer än en gång om livets mål och mening. Inte minst under våren när knopparna ska brista dyker detta eviga spörsmål upp. Jag vet att frågan är svår och att det är ganska enkelt att bara svara att meningen med livet är att leva det.

LIV ÄR RÖRELSE och rörelse är energi. Energi kan inte dö. Den har utvecklat länder, städer, byar och människor i hundratusentals år. Det är därför jag blir bekymrad när jag märker att den destruktiva energien börjar få så stort utrymme i vårt samhälle när det egentligen borde vara tvärtom. Tjuren Ferdinand-mentaliteten märks allt tydligare. Sätt dig ner under en korrek och lukta på blommorna. Gör inget, akta dig för att tänka stort, bygg inget, dra inga järnvägsspår, scenkonstens hus behövs inte, inga nya broar över Munksjön, inga höghus ska byggas, förändra inget, det är bra som det är.

I år fyller Stora Hotellet 150 år och när det stod färdigt 1860 var det Sveriges största hotell. Det var flera år innan Grand i Stockholm byggdes. Då bodde det 7000 människor i Jönköping. Flera år innan ens järnvägstrafiken fanns bygger man Sveriges största hotell i Jönköping och vad hotellet har betytt för stadens utvecklingen i Jönköping och för Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole går inte att mäta. Man kan bara konstatera att ett visionärt och positivt tänkande föder framgång.

Men var nu realistisk och kom ner på jorden. Ser du inte verkligheten och kriserna säger någon. Jo jag känner till allt det där och just därför väljer jag att tänka positivt och se möjligheterna eftersom jag vet att ett positivt tänkande är ett fenomen och en kraftkälla som förhindrar att den rörliga energin slutar att utvecklas.

Att utmana sig själv är att vara levande och att hela tiden göra nya saker. Vi ska se på våra föregångare men vi ska inte jämföra oss med dem eftersom det är en ny tid och nya förutsättningar. Vi vill inte skapa kopior utan vi vill skapa liv medan livet pågår. Destruktivt tankemönster och negativt tänkande kan skapa cancer i den mänskliga organismen. Jag samtalade med en broder

för en tid sen som sa sig ha slängt bort sina bästa år. Orsaken kan vi lämna därhän. Du har inte slängt bort någonting sa jag. Du har lärt dig massor, du har till och med lärt dig insikten av vad som är bra och dåligt. Tänk i stället på det som har varit positivt under de här åren. Titta på de framsteg du gjort. Tyck om dig själv, plocka fram dina inre resurser och se alla dörrar som är redo att öppnas för dig så fort du själv är redo att öppna den första.

Framtiden skapar vi här och nu och genom att ta ansvar för våra tankar ord och gärningar tror jag att vi skapar en bra framtid. När många tänker på framtiden tror jag att oro, förutsägelse och planering dominerar. Jag tror vi behöver byta ut detta mot tillit, förtröstan och gränslöshet för att skapa en trevligare tillvaro i framtiden. Det är ju trots allt jag som bestämmer över mitt eget tänkande och det är bara jag som kan påverka min egen utveckling. Med ett positivt tänkande, befriat från avundsjuka och negativa tankar utvecklar jag inte bara min egen livssyn, jag delar också med mig av detta mönster i mitt sätt att vara vilket kommer alla till del, även mina okända bröder i Par Bricole. Vi har trevligt i Par Bricole och vi skrattar ofta och vi borde bevisligen göra

det oftare eftersom det är nyttigt att skratta. Jag vet inte hur vetenskapligt belagt detta är men författaren Hans Bengtsson påstår att ett rejält skratt 100 gånger om dagen ger samma träning som tio minuters rodd. Ett barn lär avlossa ca 400 skratt om dagen medan vuxna bara gör det cirka 15 gånger. Kvinnor skrattar dubbelt så mycket som män trots att dom ofta dubbelarbetar har



en amerikansk forskare klarlagt. Jag läste häromdagen om 20 000 missnöjda bönder som på 1990-talet hade samlats utanför parlamentsbyggnaden i Indiska Bangalore och visade sitt missnöje genom att skratta åt parlamentsledamöterna oavbrutet i två timmar. Om det hade avsedd effekt förtäljer inte historien men dom hade nog ganska kul. Ett gott skratt förlänger livet heter det och nog är det hälsobefrämjande att skratta, förhoppningsvis inte åt varandra utan snarare med varandra i ett positivt tänkande.

När Ingemar Boman skulle avge sitt valspråk inför RSK år 2000 blev det kort och gott, Var positiv – Lev Lyckligt! Jag tror det är så vi skapar framtiden. Det finns inga hinder, bara möjligheter i ett positivt tänkande. Det är därför jag tror att Par Bricole har alla möjligheter. Jag ser i framtiden ett eget Ordenshus och jag ser fortsättningsvis Stora Hotellets Spegelsal fylld av förväntansfulla Bröder och Talanger på Barbaradagen som ler och framträder i glädje därför att de förstätt hemligheten med att Leva medan Livet pågår.

Dan Ekström
StM

Avisa

Ö Storgatan 6, 553 21 Jönköping
Tel 036-16 21 31, Fax 036-16 21 01
E-post: jonkoping@parbricole.se

ANSVARIG UTGIVARE: Dan Ekström
REDAKTION: L-G Åkerberg, Mats Anderson,
Ulf Linnman, Erik Svensson

TRYCK: Tryckopia

Två nya Bröder upptagna i De Utvaldas Gille

Lördag den 10 april klockan 08:00 startade resan mot Stockholm för sju förväntansfulla bröder. Styrande Mästaren Dan Ekström satt bakom ratten och i baksätet satt Olof Björklund, Ingemar Boman, Gunnar Gotte, Perolof Kallings, Magnus Klingenstierna och Stig Skoglund.

FÖRSTA STOPPET skedde strax norr om Norrköping vid Oscarshäll som ligger vid gamla riksettan. En bedärande utsiktsplats och ett charmigt landsvägscafé väntar besökaren.

Traditionsenlig lunch med gravad lax och stuvad potatis på Hotel Hilton vid Slussen inledde högtiden. Därefter gavs graden på ett fullkomligt lysande sätt i vårt älskade stamhus. Högsta Graden ges bara vart annat år och vi som varit med länge tycker detta var den mest finstämda av dem alla. Därefter följde måltidskalas på Restaurang Gondolen varefter vi vandrade tillbaka till vårt älskade stamhus på Urvädersgränd 3 där Carl Michael Bellman bodde 1770–1774. Där följde ett nachspiel som förmodligen är oslagbart i jäm-



Riddarsalen i Stamhuset: Stormästaren Åke Pilotti omgiven av de nya Riddarna av Svarta Korset Gunnar Gotte och Magnus Klingenstierna. Till vänster Ingemar Boman och till höger Stig Skoglund och StM Dan Ekström.

förelse. Par Bricoles historia kan berätta om det bästa av talanger som Sverige bjudit. Många citerar ofta dåtid och nämner världskändisar som till exempel Bellman och tonsättaren Smetana men vi behöver kanske påminnas om att vi också idag har artister och talanger av högsta klass. Detta fick vi uppleva när Moderlogen bjöd på jam-session och jazz av yppersta klass i det hus, på den vind, i det rum som Carl Michael Bellman själv bodde för länge sen. Allsång med muntra och spontana soloframträdande

avslutade det högtidliga Gillet och lyckligast var förmodligen de nyss upphöjda bröderna RSK Gunnar Gotte och RSK Magnus Klingenstierna.

DE

Göta PBs Felix Grönfeldt som förklädd Zarah Leander i Syrsans sång. Tårarna rann på bröderna. ▶

Arbetsgradernas Ordförande Henrik Mickos brölar ut sin vållust. ▼



Kapellmästare och StorCeremonimästare Christer Alexandersson med världens bästa vindskvartett. Kolla Stormästaren med gitarr längst till vänster.



Allsång på vinden – orepererat och starkt men ändå allsång...



7:e graden

Älskar, älskar inte... älskar... Det var lite av det signum vi ställdes inför i planeringen av 2010 års Konung Sverkers Riddarekapitel. Fast då med det mera verklighetsnära, regnar, regnar inte... för aldrig tidigare har vi varit så övertygade om att det skulle regna som den 8 maj.

VI HAR GIVIT Sjunde Graden utomhus i 30 år och lite regn har aldrig stoppat oss men när termometern dessutom visade på bara plus fem grader då beslutade vi oss för plan B. Plan B visade sig vara ett riktigt lyckodrag och idag är de flesta glada över att det regnade och var kallt för annars hade de 106 närvarande bröderna, inklusive de 16 gästande bröderna från Göta, Vänersborg och Malmö aldrig fått uppleva medeltidskyrkan i Heda. Vissa delar av kyrkan är från 1140 och är alltså lika gammal som Alvastra kloster. 26 recipiender upphöjdes till Konung Sverkers Riddare och sen sköts salut vid klosterruinen, varefter vi gjorde det traditionella stoppet vid Sverkers minnessten där vår hedersgäst Styrande Mästaren emeritus i Vänersborg Erik Wegraeus lade minneskransen. Erik var ju landets Riksantikvarie fram till sin pensionering och han gladdes storligen över att vara tillbaka bland lämningarna som bevakas och vårdas av Riksantikvarieämbetet. Därefter blev det som vanligt öl och korb vid Hästholmens fyr och



Traditionsenlig kransnedläggning vid Kung Sverkers minnessten vid Alvastra. Hedersgästen Erik Wegraeus la kransen vid platsen där Sverkers mördades. Minnesceremonien saluterades med en fanfar av DBM

för första gången avslutades kapittelhögtiden med måltidskalas på Gyllene Uttern. Maten och servicen var utmärkt och det kändes som om vi nu har hittat de bästa ramarna för den kanske allra innehållsrikaste grad som ges när det gäller de yttre formerna.

Alvastra och Heda kyrka är båda värdiga och historiska platser där Kung Sverkers ande vilar över den grad som bär hans namn.

StM



Måltidskalas på Gyllene Uttern.

Riddarprelaten Robert Lorentsson från Borås blev djupt tagen när han fick Förtjänstecknet som hans mentor och fadder Börje Erdenius hade burit. Börje var tidigare DStM i Borås och avled nyligen. Robert var officiant vid begravningen och var med vid hans dödbädd. Starka känslor vid medaljeringen. ►



Recipientalaren Bert Norlin tog över showen när han tackade för recipienderna. För ett ögonblick glömde man Östergötland och Vätterbygden och befann sig plötsligt i Värmland. Det var Berts fel. Ett fel som satt mitt i prick.



En annan tradition fast nu under strilande regn medan recipienderna stod uppställda med paraplyer i handen. Salut och kanonskott från klosteruinen.

Erik Wegraeus

– en sann broder Par Bricole

Vid årets Sjunde grad hölls måltidskalaset på Gyllene Uttern och innan mörkret föll kunde vi skåda en underbar utsikt över Vättern och Visingsö. Bröder med riktigt god syn kunde även skönja Vätterns västra strand och begynnande Västra Götaland. Den som stod på tå kanske till och med såg ända bort till Vänersborg där Erik Wegraeus tog första graden 1971.

ERIK ÄR EN BRODER som personifierar själva själen i Par Bricole och han förklarar gärna vad det betyder:

– Par Bricole är en oändlig källa till glädje och vänskap. Skämtet och allvaret går hand i hand. En förutsättning är dock att man bjuder på sig själv. Gör du det så berikar Par Bricole även ditt liv utanför gradgivningar och måltidskalas.

Eftersom Erik höll tacktal efter måltidskalaset på Gyllene Uttern vet jag precis vad han menar. Med stor espri och humor bekräftade han betydelsen och kraften i uttrycket *Carpe diem* (fånga dagen). Hur ser då "PB-karriären" ut för en man av Eriks kaliber?

Inträde 1971, därefter Ceremonimästare och Ordförande i arbetsgraderna. Deputerad Styrande Mästare 1984-89, Styrande Mästare 1989-97. Invaldes i Den Bacchanaliska Akademien 1979, Preses i Akademien 1997-2003 och Hedersledamot 2003. Svarta Korset (XI) 1985. Och med den bakgrunden hur ser Erik på framtiden för Par Bricole?

– Jag tror att Par Bricole har en väldigt viktig funktion att fylla i vår stressade och materialistiska värld genom att ge motsatsen, det vill säga: avkoppling, gemenskap, vänskap och munterhet. Vi behöver det här mer än någonsin och kanske är det till och med så att vi blir lite gladare och bättre till mods även i den allmänna världen genom att vara med i Par Bricole. Jag är övertygad om att Par Bricole kan se fram emot en ljus framtid. Och medlemsantalet ökar!

De positiva vibrationer som strålar från Erik Wegraeus smittar av sig på människor i hans närhet. Det kan nog de människor som arbetat med Erik vittna om. En stark förankring i Uppsalastudenternas nationsliv och därpå följande yrkeskarriär som museilektor, länsantikvarie, landsantikvarie, turistchef, länsmuseumchef och riksantikvarie säger sitt om denne broders kapacitet.



Tack för maten och tack för en oförglömlig dag. Detta är förmodligen oslagbart sa Erik Wegraeus

Vänersborgs Par Bricole är att gratulera till att ha Erik i sin matrikel. Självt är jag glad över att ha delat middagsbord med honom vid ett lysande måltidskalas i maj.

Ulf Linnman

GRADKALENDARIUM

Sammanträden	2010	2011 (prel)
Julfest		6/1
Styrande Rådet		20/1
Grad IV		5/2
Stora Rådet		10/2
Grad II, Årsmöte		5/3
RGK		9/4
RSK		
Jkpg Akademis högt.dag		medd. senare
Grad VII		
Vårbal		14/5
Grad III	11/9	17/9
Grad IX	8/10	
Grad VI	7/11	6/11
Grad V och VIII	22/11	21/11
Barbara, Grad I	27/11	26/11



Heda medeltidskyrka med anor från 1140



Sten Nilsson

Sten Nilsson fyllde 100 år den 10 maj 2010 och gratulanterna ringlade sig i en strid ström kring prästgården i Skärstad. Sten firade nämligen sin högtidsdag hemma hos dottern som är kyrkoherde i Skärstad. Båda döttrarna med sina familjer arbetade frenetiskt och gjorde allt för att hinna med att ta emot alla presenter och dessutom servera en smakfull buffé med avslutande himmelsk ostkaka. Vad annat är att vänta i en småländsk prästgård.

STEN SATT FÖRNÖJD i en fåtölj och var förmodligen både road och glad, men också lite förlägen kan man tänka, över all den uppståndelse han orsakade denna oförglömliga måndagseftermiddag. Köpman Sten Nilsson är en känd person med ett stort kontaktnät. Mest känd är han nog som Järnhandlare Nilsson som tog över Abrahamssons Järn efter sin svärfar. Einar Nilsson som startade Einar Nilssons järnaffär var farbror till Sten så det liksom ligger i släkten det där med järn.

Mottagningen i Prästgården skedde mellan 14:00 och 18:00. Först ut att gratulera (13:57) var Styrande Mästaren i Par Bricole som höll ett kort tal och gav Jubilarerna Sällskapets Jubileumsbok, Jönköping Par Bricole 125 år och som därefter dagen till ära behängde Sten Nilsson med Sällskapets förnämsta utmärkelse, Carl Friedländers medalj i guld. Carl Friedländer var sällskapets förste Styrande Mästare och avgick 1899 det vill säga 11 år innan Sten Nilsson såg dagens ljus. Sten Nilsson blev medlem i vårt Sällskap 1963 och han blev Riddare av Gyllene Korset 1978. Med tanke på livet och tiden är det med stor respekt man deltar vid uppvakningen av en 100-åring. Det är inte många som kan berätta om två världskrig och en teknisk utveckling som svindlar. Sten Nilsson kan och han gör det med en klarhet och skärpa som är förbluffande.

Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole utbringar ett trefaldigt Hell för Sten Nilsson, en gentleman som är känd för att alltid bära en stilig fluga som prydnad under det leende och harmoniska ansiktet. Förmodligen har hans långa lyckliga liv gjort avtryck som nu speglar sig i hans varma leende, ett leende som följer oss länge på vår resa tillbaka till platsen vid Vätterns södra spets där Sten Nilsson en

gång steg in i Spegelsalen och blev Bricolist. Det är 47 år sen och Sten hade redan fyllt 53 år. Man börjar förstå vidden av ett sekel. Vi bugar i ödmjukhet.

Red

Vi Gratulerar!

50 år:	Michael Agerbring Lennart Landh	(30/7) (6/9)
60 år:	Richard Prahl Gunnar Johansson	(7/8) (8/9)
70 år:	Gunnar Åkerskog Kjell Olsson Roland Gustafsson Kent Käll	(2/8) (11/8) (19/8) (13/9)
75 år:	Erik Persson	(29/6)
80 år:	Karl-Göran Enander Stig Skoglund	(21/6) (19/7)
90 år:	Arne Hallin	(4/9)

www.SYSTEMANDERSSON.se

**VÄLKOMMEN
TILL FRAMTIDEN!**

Först in i framtiden!
I 30 år har System Andersson utvecklat system som gjort svenska företag mer effektiva. Idag är vi marknadsledande och över 25 000 medarbetare använder våra produkter varje dag. Nu presenterar vi en helt ny generation IT-stöd som på ett enkelt sätt sparar tid och kostnader. Med nya Andersson-systemet tar du steget in i framtiden. Har du råd att inte låta Andersson göra jobbet?

Certified partner **VISMA**
Integration
Partner

SYSTEMANDERSSON
IT FÖR FRAMTIDEN

Långsökt men ändock – en relation till Par Bricole

Har under mina år i Par Bricole försökt finna några uppenbara relationer till detta förnämliga ordenssällskap. Tänker då på historiska samband som man eventuellt kunde tillgodogöra sig. Ser man på sällskapets allra tidigaste historia är det naturligtvis ganska så svårt, eftersom jag föddes först 65 år efter det att Par Bricole bildades i Jönköping 1879. Ändå inbillar jag mig ha hittat en relation som möjligen kan uppfattas som något Bricolistisk.



VI BÖRJAR MED själva namnet Par Bricole som ju kommer av en fransk biljardterm som bland annat betyder ”studs”.

Visserligen var jag som inte helt oäven handbollsspelare under 50–60 och 70-talen alldeles för benägen att i tid och otid ta till studsen. Detta till förtret hos alla mina medspelare, tränare och lagledare, som ansåg att jag menligt drog ned det gemensamma och vinnande speltempot. Inte ens biljard har roat mig trots att själva bilden av detta märkliga spel ger mig associationer till en rökig källare på Manhattan New York med ljudet av en övergiven altsax i bakgrunden. Förmodligen Charlie Parker med sin tolkning av Blues in the night. Fast inte heller dessa tankeförknippningar håller. Försöker i stället med den traditionella tolkningen ”av en slump”. Inte heller här ser jag några uppenbara knypunkter, eftersom en PB-broder redan i början av 70-talet försökte locka mig från, som han uttryckte det, mitt liv som kalmuck.

Som vanligt när osäkerheten belastar mitt spröda självförtroende tog jag till källanvisningarna. Där visade det sig att en kalmuck härstammar från den västmongoliska folkstammen oiroterna, som från början levde i Sibirien men som senare flyttade västerut till Volgadalen efter uppsplitande konflikter med de sibiriska tatarerna. Även om de hade visst självstyre, så lydde de blint under den ryska tsaren. Detta mellan åren 1664–1771, var efter de begav sig till området Dzungariet, idag kinesiska Xinjiang och Mongoliet. De flesta av de 125 000 kalmuckerna dog utarmade efter år av ryskt förtryck på vägen.

Kände med andra ord inte av något som helst förhållande till vare sig kalmuckerna

eller Par Bricole då.

Idag kanske man kan se det hela som en gnutta Siberiansk ”slump”, då min dotterdotter brukar vakta hockeymålvakten Stefan Livs båda barn. En Stefan Liv som ju åker till Sibirien i höst. Fast nej, det var ingen ”slump” att jag fastnade för Par Bricole. Inte heller ”indirekt” eller ”på omvägar” förefaller har gjort mig till Bricolist. Möjligen då en kombination. Ni får gärna avgöra själva.

Det är i mitten 50-talet och det lackar mot jul. Min ömma moder hade tilldelat mig en summa pengar att köpa julklappar för. Förmodligen handlade det om 30 kronor. Detta skulle räcka till klappar till mor, mormor, moster och syster. Gick därför raka vägen till Tempo (gamla Åhléns på hörnet av Smedjegatan/Storgatan och utmed Lantmäteri-gränd). Köpte brosch, ring och någon slags välluktande parfym till mormor och moster. Totala inköpspriset var dryga tio kronor. Hade 20 kronor kvar för mor och syster. Problemet var bara att det var tre veckor kvar till jul och under denna tid återstod det åtminstone ett femtontal besök på Jönköpings Idrottshus där det ju på den tiden fanns ett idrottsamhälle som var väldigt intressant. De hade också en restaurang där man kunde köpa korv och läsk. Femton korvar och lika många enbärsläsk i väntan på julmusten innebar att detta tarvade likviditet utöver den ordinarie veckopengen, som ju gick till antingen lördagsbio eller matinéfilm dagen därpå. Oftast både och. När julveckan var inne fanns inga pengar kvar till mor och systers julklappar. Systemens julklapp var väl inte särskilt viktig men mors klapp var ju en förutsättning, eftersom hon ju redan hade betalat den med de 30 kronor hon gett mig.

– Har du köpt någon julklapp till mamma ännu, frågade min storasyster som hade en märklig förmåga att uttala och betona sig avslöjande i alla situationer.

Kände paniken komma närmare och närmare. Att ha köpt korv, läsk och extra biobiljetter för mammas julklappspengar var ett stort bedrägeri för en elvaårig högersexa med knäskydd och hyfsad skruv på bollen. Paniken övergick i förtvivlan. Ända till dan före dan. Ett definitivt ljud i brevlådan skulle förändra min situation totalt. Där låg ett brev adresserat till mig, som meddelade att jag vunnit på KFUM:s lotteri på basaren i november. Med ens minns jag lotten jag köpte och fick uppge mitt namn och min adress efter numret på lotten. Lottdragningen gjordes till jul och jag var nu välkommen ner till KFUM:s lokaler för att hämta en vinst, som jag hade haft turen att vinna. En tjugig fruktskål värd minst 50 kronor hos Wallinders. Med andra ord så kunde jag gå in i julglädjen.

Hur får jag nu ihop detta med en eventuell relation till Par Bricoles betydelse som ”på studs”, ”av en slump”, ”på omvägar” eller ”indirekt”?

Fast kanske ändå. För i samma hus där Jönköping Par Bricole bildade filialloge 1879, det vill säga på den tomt som idag inrymmer Åhléns men som då bestod av ett tvåvåningshus med festsal i och som för övrigt fungerade som Jönköpings Stads-hus. Det var där KFUM hade sin samlings-sal för 50-talets basarer och för mig lyckosamma lotterier. Visst luktar det hela såväl ”slump” som ”omvägar” och inte minst en smula ”indirekt”.

”Studsens” däremot får vi lämna därhän till en annan gång.

L-G Åkerberg

Från gåspenna till dator

Det Lysande Sällskapetets grundare hade naturligtvis ingen aning om den framtida tekniska och samhällseliga utvecklingen, lika lite som vi i dag kan dra några särskilt säkra slutsatser om vad som kommer att hända framöver. Men ett är säkert, nämligen att Par Bricole – med bevarande av den ursprungliga andan och traditionen – behöver gå i takt med tiden och anpassa verksamheten till varje tids förutsättningar och förväntningar.

INFORMATIONSTEKNOLOGI är ett av de områden där utvecklingen gått allra snabbast alltsedan IT introducerades. Tidigare oanade möjligheter öppnar sig förlöpande och utvecklingen sker exponentiellt. Såväl på avancerad forskarnivå som i vardagsarbetet drar vi nytta av detta.

Efter denna högrävanande inledning är det svårt att landa på det som är denna artikels huvudtema, nämligen PB:s utnyttjande av datorn. För det går knappast att påstå att PB ligger i någon spetsposition när det gäller att utnyttja utvecklingen på användarnivå. Men ett litet kliv vidare står vi nu i begrepp att ta.

Det finns, som väl många bröder känner till, ett webbaserat administrativt system som är gemensamt för samtliga loger i PB. Det innehåller till att börja med en öppen del med information om Par Bricole som alltså är tillgänglig för alla intresserade. På www.parbricole.se får man information om både moderlogen och de olika dotterlogerna.

Medlemmar i PB kan – efter att ha skaffat sig inloggningsuppgifter – få tillträde till respektive loges medlemssidor. Där finns mycket information att botanisera i. Det finns bland annat uppgifter om Styrande och Ämbetsmän samt Talanggrupperna och deras verksamheter. Man kan också söka medlemmar i den egna logen eller grupper av medlemmar, till exempel alla med en viss grad. Varje medlem är registrerad. Namn, adress, telefonnummer, grad, utnämningar och erhållna medaljer är uppgifter som man lätt får reda på liksom en hel del annat. Och man kan också själv gå in och korrigera vissa av de egna uppgifterna (dock kan man inte tilldela sig ytterligare medaljer).



Hur gör man då för att få tillgång till medlemssidorna? Jo, det är enkelt. Det finns i menyen på första sidan en rubrik, "Medlemsinloggning". Om man knappar in sig där så kommer det fram en ruta där systemet begär uppgift om användar-ID och lösenord. Det finns också en ruta "Glömt lösenord?". Använd den även om du är förstagsbesökare. Du får då lämna uppgift om din e-postadress och därefter så skickar systemet hem till den adressen både användar-ID och lösenord. Detta förutsatt att din e-postadress är registrerad i systemet. Så det finns alltså all anledning att se till så att din e-postadress är både aktuell och registrerad. Skulle din adress saknas eller vara inaktuell så anmäl korrekt adress till kansliet!

Vi kommer från och med i höst också att gå över till att använda det webbaserade systemet mera aktivt i administrationen. Det som du som enskild medlem i första hand kommer att märka är att vi kommer att sända ut huvuddelen av inbjudningarna enbart via e-post till de medlemmar som har sådan (övriga får naturligtvis brev i vanlig ordning). Anmälningar kan sedan ske via en särskild "svarsknapp" i inbjudningsmailet. Den nödvändiga efterföljande administrationen (bordsplacering m.m.) underlättas också avsevärt.

Vi kommer att införa webbrutinerna efterhand som vi känner oss säkra på dem och samtidigt avbryta den hittillsvarande hanteringen via vårt lokala datasystem. Det finns säkert anledning att återkomma med mera information senare om vår dataanvändning.

Gunnar Gotte
Styrande Kansler

Recipiender

7:e graden:

Christer Aceby, Lennart Ackzell, Kaj Andersson, Fredrik Asp, Fredrik Brännström, Ola Carlstein, Martin Claesson, Jonas Domeij, Sam Ekström, Torkel Fagerlund, Sten Hermansson, Göran Jalkander, Berndt Jansson, Carl-Olof Johansson, Carl Johan Lindell, Stefan Möller, Bert Norlin, Thomas Quennerstedt, Carl Ritzén, Staffan Schygge, Anders Schönborg, Göran Strandheim, Klaus Timman, Magnus Törnvall, Anders Brorsson.

2:a graden:

Jan Holmgren, Joakim Falck, Joakim Sundberg, Mats Wärnbring, Mats Thilén, Lars Lindgren, Kent Fälth, Jesper Klasson, Rolf Öborg, Fredrik Burman, Sven Andersson, Bob Bäckstedt, Mikael Pettersson, Mikael Löf, Sören Ingemarsson, Peter Billsten.

Jubileum

Borås Par Bricole

I år fyller Borås Par Bricole 150 år och firar med fullsatt kalas 18 september.

Sundsvalls Par Bricole

I år fyller Sundsvalls Par Bricole 25 år och firar vid Barbarakalaset 20 november.

Vänd Dig till DStM Gert Karlsson för mer information och för logistiska tips om samordnade resor och logi.



Grafisk formgivning, illustrationer, och trycksaksproduktion.
Kontakta Mats Anderson
mats@tango.se, 0708-14 53 36

tango.se

(sätter form på Avisa)

Livekonst, direkt från ateljén.
webbkameror.se