



• avis a



- Barbara på utflykt
- Ett år har gått ...
- Ottonin Ljungquist
- Marknadsgruppen
- Medaljernas placering
- En Annan Sida
- ... och mycket mer



Ett år har gått ...

Så har då återigen ett år gått. Ett intensivt arbetsår inom Bricoleriet. Hösten har varit fylld av inte bara vanliga (och ovanliga) gradgivningar utan också av flera installationer av nya Styrande på olika håll i landet. Och så har vi fått ytterligare en systerloge i och med att Det Lysande Sällskapet Örebro Par Bricole kom till världen under november månad. En fantastisk tilldragelse tyckte alla som var med.

Vi själva har avverkat den senaste hemmamatchen borta. Barbara-högtiden genomfördes i Tidaholm i fin miljö i det anrika bibliotekshuset, uppfört i slutet av 1800-talet av Tändsticksaktiebolaget Vulcan (mer om detta på annan plats).

Nu börjar den annalkande julens relativa stillhet vad avser Par Bricoles verksamhet infinna sig och det kan vara dags för lite eftertanke och reflexion.

Vår verksamhet

Om man först ser på PB i stort: Vad innebär alla byten på Styrandeposterna? Beträffande verksamhetens långsiktiga inriktning innebär skiftena egentligen ingenting (det har jag utvecklat i en tidigare Styrpulp). Statuterna från slutet av 1700-talet och våra ritualer för de olika graderna kommer naturligtvis att fortsätta vara våra främsta styrinstrument. Men visst kommer det att märkas att ett antal nya kvastar har börjat eller börjar sopa.



Och visst finns det – och kommer alltid att finnas – stora behov att utveckla vår verksamhet i takt med tiden. Vi har fått en del värdefulla utgångspunkter för PB:s fortsatta utveckling från vår nye Stormästare Henrik Mickos i det linjetal han höll när han installerades. Fler Bröder ska aktiveras, arbetsgradernas ritualer ska ses över, PB ska närma sig familjen, vi ska våga förändras med tiden, logerna utbyte med varandra ska öka, talangerna ska tas tillvara och utvecklas liksom våra äldres (75-plussarnas) kunskaper och erfarenheter.

Mycket gott

Det finns alltså en hel del att bita i för både nya och gamla Styrande i våra loger. Och vi Styrande i Jönköping kommer efter års-skiftet att ta en rejäl fundering på vilka utvecklingsbehov vi ska prioritera med avstamp i Stormästarens sju punkter. Och vi ser fram emot 2018 med tillförsikt och en starkt positiv förväntan. Vi har en fantastisk fin stämning i vår loge och ett engagemang som även fortsättningsvis kommer att bära långt. Ett mycket gott lagarbete är den främsta framgångsfaktorn.

Jag och mina Medstyrande vill tacka er alla för goda insatser under 2017 och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

GUNNAR GOTTE
ER Styrande Mästare

Stora Hotellet & priser

Jönköping Par Bricole har förnyat sitt hotellavtal med Elite Hotels. Du kan som Broder boka hotellrum med förmånliga priser. Prisexempel för ett enkelrum (Standard Single) på Elite Stora Hotellet är 700 kronor. Vid bokning online använd företagskod 5937542. Ni kan även boka genom Elite Hotels Centralbokning eller direkt via hotellen. Avtalskontakt på Elite Hotels: Annelie Boman, annelie.boman@elite.se

Mer detaljerad information kommer att mailas ut till Bröderna inom kort.

Johan Larsson

avisa är en regelbundet återkommande publikation från:

Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, tel 036-16 21 31, e-post: jonkoping@parbricole.se

ANSVARIG UTGIVARE: GUNNAR GOTTE REDAKTION: HANS JÄREBY & HANNES LOKKO REDAKTIONSEKRETERARE: HELGE GRANQUIST TRYCK: Tryckkopia

OMSLAGSBILD: O Calle Ritzén hälsar välkommen till Barbara

Marknadsgruppen är vårt nya positiva tillskott

Vi har självklart olika värderingar i livet, men i vår ordensgemenskap ser jag överallt en gemensam nämnare. Bilderna och tavlorna i vår gemenskap kan bestå av många olika saker, men ramen är alltid densamma, nämligen vänskapen.

För ett år sedan samlades en handfull entusiaster på kansliet för första gången. Uppgiften var given: Guvernementet hade satt riktlinjerna, som var att öka intäkterna till tryckning av Årsboken och Avisa. Eventuella överskott skulle därefter fördelas lika mellan Framtidsfonden och driftsbudgeten. I övrigt hade vi ganska fria händer.

Brainstorming

En hederlig "brainstorming" av modell 80-tal, gav mängder av uppslag om mål och medel. Vi visste redan att det fanns ett gammalt system med försäljning av annonser i Årsboken. Det hade gått ut på att sälja många annonser till en väldigt överkomlig kostnad. Metoden kändes inte helt effektiv och uppbringade heller inga större intäkter. Annonserna skulle förstås vara kvar, men i annan form. Samtidigt var det lika naturligt att sälja annonser i både Avisa och på vår hemsida.

Givmilda bröder

Flera Bröder hade hört av sig tidigare med stark önskan att bidra med lite större summor för deras kära Brödraskap. Gruppen tog fram en lista över 50 Bröder med personlig koppling till någon i gruppen. Förhoppningsvis kunde dessa tänkas få sina respektive företag eller arbetsgivare att

beställa annonser av oss. Drygt hälften av kontakterna slutade med beställningar, några enbart i Avisa, Årsbok och/eller hemsidan. Ett halvdussin köpte hela paketet med annonser i samtliga media. Som ett litet tack bjöd vi in alla sponsorer till Lindab Arena för att se på när HV71 slog Karlskrona i oktober. Alla kunde inte komma, men de som var där trivdes stort. Innan matchen träffades vi på Scandic och åt buffé, men eftersom vi inte vill tära på de inbetalda annonspengarna, betalade samtliga personligen för all mat och dryck.

Utveckla möjligheterna

I vinter fortsätter marknadsgruppen att utveckla möjligheterna för Bröder och företag att stärka kassan och Brödraskapet ekonomiskt. Vi har redan fått en väldigt bra respons och resultat, vilket gjort att andra systerloger visat stort intresse för vårt sätt att arbeta. Nu har vi också fått förstärkning i gruppen av Bröderna Jim Andersson, Johnny Lundberg och Tommie Linder. Sedan starten finns Anders Sundberg, Roger Pantzar Blomquist, Johan Forsberg, Bertil Hellén och Arne Levén.

Om ni redan nu vill prata annonsering eller marknadsföring för sällskapets bästa: Ring eller maila till någon av oss.



Hjälpa oss hylla våra sponsorer som speciellt stöder "Avisa" och mer därtill. Tack vare våra sponsorer så får vi hjälp med att bli upprätthållna utgivningen av vår informations- och nyhetsbärare - Avisa. Vi är säkra på att det inom vårt brödraskap finns ännu fler som gärna också vill bidra till vårt brödraskap och dess fortlevnad.

- Comfort You
- GeoPro
- Gundstedt Bygg & Montage
- Livsstilskonsulten
- Pagero
- Per Ekholm Management
- Trejni
- Vätterstaden Revisionsbyrå
- Wetterhälsan A6
- AD Center Jönköping
- EBK HUSE
- Ferlander Konsult & Förvaltning



ARNE LEVÉN

Ottonin Ljungquist - en brukspatron till vardags och till fest.

Aftonbladet och Liljeholmens stearinfabrik bär Lars Johan Hiertas namn som stiftare, men alla vet inte att han också var en av grundarna till Munksjö Pappersbruk vars ägande övertogs av den språkbegåvade värmlänningen Knut Ottonin Ljungquist, med medlemsnummer 84 i Jönköping Par Bricole. Han kom som bokhållare till Munksjö, lånade pengar av Tändsticksdisponent Bernard Hay (Styrande Mästare 1899-1906) och blev Jönköpings rikaste brukspatron. Ljungquist var en av dem som la grundplåten till bildandet av Par Bricole i Jönköping. Hans riddaresköld hänger på kansliet tillsammans med De Styrandes sköldar och medlemmar som betytt mycket för samhällsutvecklingen i Jönköping.

Det var i mitten av 1800-talet som grunden las för det moderna Sverige och landets välstånd började byggas. Jönköping blev känt som liberalernas och tändstickornas stad och ända in på 1880-talet tillhörde Jönköping rikets mest expansiva städer. Göta kanals tillkomst 1822-32, gynnade köpenskap och sjöfart och efter utbyggnad av hamnen vid 1800-talets mitt och järnvägsförbindelser med Falköping 1863 och Nässjö 1864, växte ett relativt rikt fabriksväsende fram med bl.a. pappersbruk och gutheri. En av pappersindustrins mest innovativa entreprenörer var "säkerhetsstickans fader" Johan Edvard Lundström, som lämnade tändstickstillverkningen och startade Munksjö Pappersbruk med ekonomisk hjälp från Lars Johan Hierta.

138 år sedan

Det bodde cirka 8000 personer i Jönköping när Par Bricole instiftades 1879 och vi hade förmodligen aldrig blivit ett Sällskap för 138 år sedan om inte dessa driftiga industrimän hade förstått och uppskattat den förträffliga idén med Par Bricole.

En av dessa, Knut Otto Nin Ljungquist föddes i Karlstad den 16 december 1836, yngst i en barnaskara på nio, därav



det originella namnet. Som 10-åring ändrade han sitt namn till Ottonin i samband med att han började vid läroverket i Karlstad. Föräldrarna tyckte tydligen namn var trevligt att skämta med, eftersom det åttonde barnet, tillika den femte dottern, döptes till Femma Ottilia.

Studier

Pojken hade läshuvud och var bland de bästa i klassen i kunskapsämnena, men dessvärre var det sämre beställt med betygen i seder och flit. Hans livliga lynne gick lärarna på nerverna. Som seden var skickades eleverna i Karlstad vidare till Uppsala för studentexamen. 1854 tog

Ottonin sin examen och året därpå skrev han in sig vid Värmlands nation i Uppsala men lämnade studierna efter drygt ett år för att bli informator på Bollsta Bruk i Ångermanland. 1854 återkom Ottonin till Uppsala och fyra sorglösa år. Han studerade visserligen klassiska språk och klassisk litteratur men det var nog ändå kamratlivet som höll honom kvar. Han var en populär talare och utsågs av studentkompaniet till "pastor" vars uppgift var att hålla tal vid alla högtidliga tillfällen. Författaren Pelle Ödman beskrev ett tal som Ottonin höll som "*Ingen förmodade så anslå ungdomens känslosträngar som Ljungquist, hans tal genomdallrades av hänförelse, hans ögon blixtrade och tårades om vartannat och, kort sagt, alla var vid talets slut gripna av rörelse.*"

Han spelade också med i spex och i antika dramer. Inte minst uppskattat var hans framträdande som kung Kreon i Sofokles tragedi Antigone som gavs på Uppsala teater våren 1860 med Mendelssohns musik.

Munksjö Pappersbruk

Så småningom flyttade Ottonin Ljungquist tillbaka till Karlstad och jobbade som adjunkt vid läroverket och som journalist på Nya Wermlands-Tidningen och



förmodligen var det i Karlstad som han såg annonsen om att Munksjö Pappersbruk sökte en medarbetare med klassisk bildning. Dessutom skulle ansökan skrivas på ett främmande språk. Ottonin skrev sin ansökan på gammalgrekiska, kanske som halvt på skämt. I alla fall nappade J L Lundström och anställde Ljungquist som då var 27 år. Trots ålderskillnad på 21 år kom Lundström och Ljungquist att bli de bästa vänner livet ut.

Ensam ägare

När Lundström lämnade företaget såg Hierta till att Ottonin Ljungquist övertog disponentrollen samt en sjättedel av firman och när Hierta dog 1872 erbjöd arvingarna Ljungquist att överta också deras andel i Munksjö. Redan 1873 står han som ensam ägare till bruket med nära hundra arbetare och en årlig omsättning på drygt en halv miljon kronor vilket var väldigt mycket pengar 1873.

Festarrangören

Ottonin Ljungquist älskade fest och han bjöd ofta på storstilade kalas med mat, fluidum i mängder, tal, poesi, teater och högklassig musik. Mellan jul och nyår 1871 bjöd Ottonin ner bl.a. Hierta och Edvard Faustman, alltså sonen Hierta hade med Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe. Faustman skriver i sitt tackbrev bl.a:

–”Det var en av de muntraste tillbragta julhelger jag någonsin har upplevat ... Huvud och mage vore lika dåliga och uti min halvdvala surrade starköl, vin, champagne, likörer och punsch omkring i ett vansinnigt virrvarr.” Lars Johan Hierta skriver efter samma besök ”Efter lycklig hemkomst nyårs-afton kl. 8 har jag idag fått emottaga ett med iltåg sänt paket innehållande åtskilliga efterlämnade effekter som Herr Ljungquist varit

så god att hopsamla. Mig tillhörde däribland nattmössan och damaskerna, resten var Edwards som under eftersovet efter gårdagens julföröjd var mer än vanligt tankspridd. För mig var resan hem ett vågstycke att äventyra, nämligen i ett så kritiskt tillstånd för min mage. Lyckligt kom det längre uppehållet i Falköping till pass för att medhinna det nödiga. Sedan höll det nätt och jämt tills jag kommit hem och upp för trapporna.”

900 personer på fest

Ett annat oförglömligt kapitel är Munksjös första medaljutdelning, dit 900 personer var inbjudna bl.a. landshövding Dickson, hovrättspresidenten Stael von Holstein, hovmarskalkarna Ribbing och von Storkirch, brukspatron Tham, stadens nyvalde riksdagsman apotekare Falk, disponenten Hay, Stadsfullmäktige och ett hundratal av stadens och traktens mera framstående män vilka utöver de uppräknade flertalet förmodligen tillhörde Jönköping Par Bricole. I centrum av allt detta dirigerade Ottonin Ljungquist ceremoniet med säker hand. Hans tal är långt men fantastiskt. Jag rekommenderar ett besök på Munksjö industrimuseum där det finns mycket intressant att läsa av och om brukspatron Ljungquist.

Ottonins bortgång

När Ottonin dör är han förmögen och framgångsrik. Hans livsverk står på stabil grund, han är den generöse brukspatronen, den respekterade riksdagsmannen,

den älskade fadern och maken och den i Par Bricole uppskattade och spirituelle aktören.

Idag är Knut Ottonin Ljungquist bortglömd. Han finns inte ens omnämnd i Nationalencyklopedien. Munksjö ligger fortfarande kvar på den åker som J E Lundström köpte 1860. Den sista maskinen från Ottonins epok slutade att producera år 2002.

Almen som Ottonin planterade står fortfarande kvar och har stått där i 147 år.



Under den vilar Ottonins aska, två meter ner i jorden under ett stort stenfundament. Minnena från brukspatronens tid består.



DAN EKSTRÖM

Barbara på utflykt

Så har då årets Barbarafestligheter gått av stapeln. Eftersom Stora Hotellets spegelsal ockuperas av julbord allt längre tid före den helg då det är tänkt att ätas fick vi söka oss helt nya vägar för vårt Barbarafirande. Och Broder Leif Thor, bördig från ett landskap väster om Småland, blev äntligen bönhörd – vi förlade tillställningen till bibliotekshuset i Tidaholm.

Hela 162 Bricolister bussades helt sonika från Jönköping till Tidaholm och fick uppleva en fantastisk grad I med vidhängande Barbara (eller möjligen tvärtom). Intendenturen hade gjort ett jättejobb för att allting skulle klaffa. Och allting fungerade till största belåtenhet. Den stora festlokalen, som gjord för Bricolistiska fester, har bara ett fel – den ligger inte i Jönköping. Men det felet märkte vi inte av när vi var på ort och ställe. Vilken hejdundrande tillställning det blev!

Hela 19 recipiender lämnade sin kalmuckiska tillvaro och upptogs som Nitiske Och I Vingården Arbetsamme Kommandörer. Ämbetsmännen i Arbetsgraderna med Ordförande Calle Ritzén och Cereimonimästare Jonas Ekström i spetsen gjorde ett strålande jobb och Den Bacchanaliska Theatern förgyllde som vanligt in-tagningsproceduren, den här gången på ett ovanligt fångslande sätt med viss koppling till Tidaholmsanstalten.

Under den efterföljande Barbarahögtiden fick årets Jubelkommendör Gert "Burken" Karlsson motta både bevisen på sin värdighet och ovationer från auditoriet. Likaså utnämndes tre hederskommendörer, Bröderna Roger Heikenström, Martti Helkimo och Johnny Lundberg. De nyblivna kommendörerna hyllades med både sång och fanfarer. Det ska tilläggas att ytterligare två medlemmar uppnått jubelkommendörsstatus i år, nämligen Sven-Olof Miller och Percy Bratt, men

ingen av dem hade möjlighet att närvara. Vidare tillkännagavs namnen på tolv utsedda Guvernörer och tre Vice Guvernörer.

Årets Barbaratalare, Styrande Mästaren emeritus Dan Ekström, lade ut texten om en närmast hallucinatorisk upplevelse, där han i drömmen stött på vår berömda Moster, med en emfas som vore han en korsning mellan Christoffer O'Reagan och Målle Lindberg. Han avslutade med att överrumpla Generalordföranden genom att till honom dela ut en medalj i stället för att, som i regel sker, få ta emot en. Medaljer, ja. Årets medaljregn förgyllde i helt vanlig ordning tillställningen rent bokstavligt. Ett antal förtjänste Bröder dekorerades.

Den efterföljande festmåltiden var precis så festlig som den ska vara. Körens visor, mestadels med anknytning till snaps eller vin, lät allt bättre i takt med att sådana drycker inmundigades. För dagen hade vi också begåvats med en gästdirigent i form av Vice Choralintendenten i Göta Par Bricole Franz Lundberg Pålbrand, som aktivt bidrog till att lyfta kören ytterligare. Musiken hade en bejublad minikonsert. Tal hölls och faktiskt även tidsschemat. Prick 22.30, alltså på utsatt tid, gick inte bara de gamle utan samtliga Bröder hem, dvs. till bussarna för hemtransport till Jönköping.

En mycket lyckad Barbarahögtid kunde insorteras i minnesarkivet.



GUNNAR GOTTE



Fotografer:
Fredrik Björkback & Michael Torndahl.

Många recipiender under detta år

RECIPIENDER GRAD VI 171112

Torbjörn Adolffson
 Jim Andersson
 Fredrik Björkbäck
 Anders Fransson
 Karl Hammar
 Lars Renström
 Leif Wiberg

RECIPIENDER GRAD V 171125 (MED FÖRGRAD 171121)

Ulf Brettstam
 Torbjörn Bengtsson
 Patrik Forss

RECIPIENDER GRAD VIII 171125

(MED FÖRGRAD 171121)

Sotiris Delis
 Mikael Gundstedt
 Hubert Hagman
 Björn Hellqvist
 Peter Johansson
 Lars Lindgren
 Johnny Lundberg
 Tomas Müllern
 Mikael Petersson
 Nicklas Purfürst
 Magnus Werner

RECIPIENDER GRAD I 171125

Johan Ahlqvist
 Georg Almlöf
 Peter Andersson
 Per Hallerstig
 Johan Hofverberg
 Emil Ingebrigtsen
 Martin Jakobsson
 Mikael Jepson
 Peter Koski
 Peter Liliegård
 Christer Nordberg
 Tobias Palmberg
 William Ridderström

Erik Runemo
 Oscar Samuelsson
 Josef Slättman
 Joakim Wahlquist
 Bo Wallin
 Magnus Wetter

Jubilarer 2018

Under 2018 uppmärksammar vi särskilt följande Bröder som har bemarkelsedagar.

50 år

Peter Thomassen 1/1
 Michael Nygren 15/1
 Håkan Arthursson 19/2
 Robert Stenvall 23/2
 Johan Eskengren 26/2
 Christer Aceby 22/3
 Magnus Ferlander 11/4
 Maths Carlgren 18/5
 Christopher Wahlquist 23/5
 Magnus Wetterö 26/7
 Ulf Johansson 6/9
 Magnus Werner 26/9
 Thobias Dencker 3/10
 Märten Ahlmén 5/10
 Daniel Planthin 21/10
 Johan Wahlgren 27/12

60 år

Peter Jutterström 3/1
 Peder Nodmar 9/1
 Hans Johansson 9/2
 Henrik Berggren 10/2
 Mikael Svartz 13/3
 Håkan Molander 9/7
 Lennart Wass 6/12

70 år

Niels Brandt-Möller 29/1
 Göran Wahlgren 6/2
 Ivan Letterfors 9/4
 Lars Lindgren 20/8
 Jörgen Bjerndell 8/9
 Erik Jarl 24/9
 Leon Benér 2/10
 Anders Lindell 16/10
 Anders Sundberg 19/10
 Lennart Rosenqvist 5/12

75 år

Rune Engström 5/1
 Anders Rehnqvist 18/3
 Göran Laurelii 7/4
 Göran Petersson 13/4
 Jan Svefors 24/4
 Claes von Sivers 13/5
 Lars Nordqvist 30/5
 Lennart Grann 21/6
 Jan Bäckström 12/8
 Jan Holmgren 16/8
 Anders Hegethorn 7/9
 Lennart Gabrielson 7/10
 Kjell Wilhelmsson 8/10
 Leif Larsson 12/10
 Dan Ekström 23/12

80 år

Per-Olof Ringquist 15/1
 Björn Lindén 7/4
 Anders Hugoson 29/4
 Ragnar Jonsell 27/5
 Sune Axelsson 7/9
 Lars Persson 11/9

85 år

Lennart Mölne 2/3
 Olof Björklund 21/4
 Eric Skoglund 4/5
 Ingemar Boman 5/6
 Torsten Hedlund 7/7
 Johan Kinch 27/11

90 år

Sven-Olof Miller 4/7

En annan sida: 90090

Högt upplyste broder Jacob Sandvall

Han är en rakryggad och välartad broder med lika välansad mustasch med tillhörande skägg, vår General-Ceremonimästare Jacob Sandvall. Han är som klippt och skuren för rollen som GCM och har ett sätt att uttrycka sig som få har. Men vem är han utanför vårt älskade Par Bricole.

Jacob är en nyfiken mäklanson som växt upp på Skänkeberg och som går på djupet med sin nyfikenhet. Redan vid uppnådda 12 år tyckte Jacobs far, Ulf, att han skulle skolas in i restaurangvärlden. Det blev svart, ja Svarta Börsen och hjälpreda hos Sven Edelönn och start från grunden. Skala potatis och allt det där, ”ska man lära sig något ordentligt ska det vara från grunden”.

Jacob fick så att säga smak för köksarbete och nyfikenheten fick honom att söka som kock när han skulle mönstra 1997. ”Kock på en ubåt, kan det vara något frågade mönstringsofficeren” och Jacob svarade ja direkt och gick riktigt på djupet i sin iver att jobba med mat. Andra kanske inte hade valt en ubåt, utan något mer ytligt, men inte Jacob. Han stannade i flottans undre regioner som etablerad ubåtskock och lagade tre-rätters smalmat, men som deltid. – Det var kul, man fick vara med om stora övningar och låg bland annat ute i Nordsjön i fem veckor, smög in i Kristiansand under en fiskebåt och annat kul. Fartygschefens besked till köket löd under de här veckorna, spar inte på krutet.

För Jacob var inte ubåtslivet nog, han varvade det med jobb som barchef på Karlssons och Huset och läste dessutom in en journalistutbildning på SVF. Som journalist har han dock aldrig jobbat, nej restaurangbranschen och dryckessidan av den var honom för kär. Det hindrade dock inte att han hoppade på jobbet som partiombudsman hos Jönköpingsmoderaterna. Där fick han möjligheten att åka utomlands för att övervaka valet i något land. Nyfikenheten tog överhand igen och av alla länder, valde han Georgien. Varför?

– Där har jag aldrig varit, det skulle vara kul och här fick jag chansen. Det har jag inte ångrat, det var mycket intressant och vi blev väl omhändertagna.

Nyfikenheten har gjort att Jacob inte stannar så länge på sina jobb, utan han säker hela tiden nya utmaningar, det förde honom till Hooks herrgård. Och där har vi Bröder upplevt honom i hans rätta miljö på några gradgivningar och där han visat sina kunskaper om bland annat öl. Nu har han slutat där och ägnar sig åt konsultverksamhet för att med sina kunskaper hjälpa andra. Samtidigt är han mycket nyfiken på hur livet kommer att gestalta sig i framtiden. Undertecknad tycker dock att livet



inte börjar på riktigt allvar förrän man fyllt 50 och reflekterar på de avklarade 50 första. Då ser man framåt på de nästa med mycket kunskap i bakfickan.

Fakta:

Jacob Sandvall 40 år
 Bor: Bymarken
 Familj: Hustru Johanna,
 Linnea 5 och Maja 2
 Jobbar: Konsult i egen firma



HANS JÄREBY

Något om bärande av medaljer och deras inbördes klassificering

Vi har självklart olika värderingar i livet, men i vår ordensgemenskap jag ser överallt en gemensam nämnare. Bilderna och tavlorna i vår gemenskap kan bestå av många olika saker, men ramen är alltid densamma, nämligen vänskapen. "Han ser ut som en rysk general" var en av de första beskrivningarna jag som ung Bricolist hörde om en väldekorerad Broder. Och visst finns det många Bröder idag som svarar upp mot den beskrivningen.

Ett av problemen när frackarna blir lite vildvuxna är att kunna särskilja olika medaljer från varandra och deras olika status. För den intresserade Brodern kommer här en kort genomgång av de olika tecken som kan bäras. Vi har i Par Bricole tre typer av vedermälen:

- Officiella vedermälen

Officiella vedermälen som består av de vedermälen som moderlogen och dotterlogerna har instiftat och placerat i sin respektive medaljstege. De officiella medaljerna har gemensamt att de utdelas som belöning för något som mottagarna har gjort.

- Händelsemedaljer

Händelsemedaljer såsom ex installationsmedaljer och jubileumsmedaljer. Dessa utdelas utan annat krav på prestation än deltagande. Hit räknas också tecken som utdelas som tack för bidrag såsom exempelvis vår egen Framtidsfondskraschan.

- Medlemsutmärkelser

Den tredje kategorin är medlemsutmärkelser. De delas ut av grupper inom sällskapet som inte har officiella medaljer då de inte räknas som en av sällskapets talanggrupper.

Hur ska man då bära sina medaljer och

vad bör man och vad får man bära. Här finns några tydliga regler men också rekommendationer och en hel del tyckande.

På vänstra fracksidan

På vänstra fracksidan (anses finast då det är närmast hjärtat) placeras moderlogens vedermälen samt om man tillhör en dotterloge dess officiella medaljer. De placeras från bröstfickans överkant med den finaste medaljen innerst.

Rangordning

Högst i rang är bland de officiella vedermälena är moderlogens medaljer som alltså placeras först och därefter den egna logens i rangordning. Detta leder förstas till att medaljer bör flyttas om då nya vedermälen har erhållits. Moderlogens medaljstege startar med Gösta W Söderbergs medalj som normalt är den första medaljen från Moderlogen som en Broder får. Därefter följer Lundströmska medaljen, Moderlogens förtjänstmedalj i silver, Moderlogens förtjänstmedalj i guld, Lars Hjortsbergsmedaljen och Hans Kjellgren medaljen. Gemensamt för dessa medaljer är att de får inköpas och delas ut av dotterlogerna. Det finns emellertid ytterligare några medaljer och de får endast delas ut av de Högste Styresmännen, dvs de Storstyrande i Moderlogen. Tre av dem är pla-

cerade på samma nivå och de är namngivna av sällskapets stiftare: Kexél medaljen, Hallman medaljen och Bellman medaljen. Sällskapets näst högsta utmärkelse är Förtjänstkorset i guld och den högsta utmärkelsen är Westerstrandska medaljen. De nyss uppräknade medaljerna ska alltid bäras då klädkod är frack med gradband och dekorationer. Direkt efter Moderlogens medaljer placeras utmärkelser från den egna logen som även de är rangordnade. I Jönköping startar stegen med Tack och lov i brons och avslutas med Bernard Hay medaljen. Stegen i sin helhet hittar du på våra medlemsidor samt i årsboken. I Jönköping mottager en Broder oftast tre vedermälen från den egna logen innan det första tecknet från moderlogen ges.

Den högra sidan

På den högra sidan av fracken bär man medaljer från andra loger samt eventuella händelsemedaljer. Åter då till frågan om bärande. Vad man skall, får och bör bära är förstas en smaksak men vissa råd kan ges.

Låt mig börja med det enkla. Moderlogens vedermälen skall man bära och samtliga medaljer som har utdelats inom Sällskapet får man bära. I takt med att utrymmet på fracken krymper kan man





LARS-GÖRAN HESSMARK



SIGVARD BRÄNNSTRÖM



KENT KÄLL



CALLE JÖRNINGE

Några nya sköldar och deras bakgrund

LARS-GÖRAN HESSMARK

Lars-Göran Hessmark blev medlem 1986 och blev Riddare av Gyllene Korset 2013. Han är sen 2012 Ordens Lagman.

Han har arbetat som lagman vid Kammarrätten där han också varit tillförordnad president. Hans valspråk är "Döm ingen ohörd" Lars-Göran blev medlem i Luculli Gille och grupp 2 redan vid sitt inträdesår. Hans faddrar är Lars Nordqvist och Nils Norrsell.

SIGVARD BRÄNNSTRÖM

Sigvard Brännström blev medlem 1975 och har tidigare varit Riddare-Ceremonimästare och Styrande Kansler. Riddare av Svarta Korset blev han 1992.

Skölden har tre fält som berättar om viktiga verksamheter och intressen i hans liv. Hållkortet står för den yrkesverksamma biten inom IT-området som startade 1953 på Scania Vabis i Södertälje och avslutades på W-DATA i Jönköping. Det andra fältet visar dansen som varit en aktiv hobby-

verksamhet på instruktörsnivå under hela livet och det tredje fältet som utgörs av ett segelflygplan, berättar om en verksamhet i luften där han gjort nästan 3000 starter med olika typer av plan.

KENT KÄLL

Kent Käll blev medlem 1981 och blev Riddare av Gyllene Korset 2005. Han har i två omgångar varit preases i Luculli Gille, han har innehaft ämbetet General-Ceremonimästare och är nu Riddare-Härold.

Kent Käll är utbildad vid Livgrenadjärregementet i Linköping och har bl.a. tjänstgjort i tre FN-bataljoner i Kongo och Gaza. 1969 kom han till Saab i Jönköping och har i huvudsak arbetat med försäljning och marknadsföring. I början av 1990-talet blev han marknadschef på det då nybildade Saab-Combitech. Skölden visar en världskarta, FN-symbolen och Luculli Gillemedaljen som han är upphov till.

Fadder är Bo L Spång.

CALLE JÖRNINGE

Calle Jörninge blev medlem 2006. Han utnämndes till Konung Magnus Riddare 2014. Han är Intendent och Sköldintendent. Hans valspråk är Glädje och Gemenskap.

Skölden berättar om en seglats i den grekiska övärlden, men inte vilken seglats som helst. Det var nämligen på en segelbåt i medelhavet som han fick höra talas om Par Bricole. Man har kallat resan för världshistoriens kortaste medlemsvärning eftersom hans fru lär ha myntat svaret direkt - "Du ska gå med i PB så jag kan gå på bal". Den resan blev början på seglatsen i Par Bricole och det är detta han vill berätta i sin sköld. På seglet finns intendenternas märke eftersom medresenärerna representerade detta ämbete och som Calle helhjärtat tagit till sig. Faddrar är Jan Rydén och Peter Alsén.

Samtliga sköldar av nu levande bröder hänger i Bellmansalen på vårt kansli. Kontakta sköldkommittén så hjälper de dig med tankar ord och utformning. Anders Svartz är ordförande i gruppen och honom når du på 0707-988777 eller anders@svartz.se

sedan välja att plocka bort en del medaljer. Exempelvis har jag själv tagit bort en hel del händelsemedaljer samt ett par officiella medaljer av lägre valör från fracken. Vidare bör man då man besöker en annan loge alltid bära de vedermälen man tidigare fått av den aktuella logen. Detta för att visa tacksamhet och respekt mot givaren.

Har man fått många medaljer och vill få plats med dem alla är ett bra alternativ att

låta montera dem på en skena. De monteras då i rangordning som tidigare nämnts med visst överlapp.

Notera gärna att då fullstora medaljer placeras i bröstfickans överkant bör inte näsduk användas.

Låt mig avslutningsvis konstatera att vi är många som gläds åt medaljer i Par Bricole och att avsikten med dessa rader ingalunda är att komma med pekpinna utan de ska läsas som råd för den intresserade

men förvirrade Bricolisten som önskar att bringa ordning på sitt bröst.



JOHAN LARSSON

Tack för i år!

En höst som för många av oss har inneburit mycket resande i PB-tjänsten är nu till ända. Vi kan se tillbaka på en mycket lyckad höst med fina gradgivning, installationer och något så unikt som en invigning av en ny loge.

Våra duktiga Bröder på kansliet arbetar som vanligt hårt för att säkerställa att rätt uppgifter finnes och når ut till Bröderna. Underlätta gärna deras arbete genom att meddela eventuella adressändringar mm så att våra system är uppdaterade.

Även våra Providörer och Skattmästare har jobbat hårt under året och är liksom Bröderna på kansliet värda allt beröm. Gör gärna deras arbete enklare genom att betala i tid samt tydligt meddela vad betalningar avser.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra sponsorer och de Bröder som på ett förtjänstfullt sätt förhandlat fram våra olika sponsoravtal. Tack. Era insatser innebär att vi än mer kan förgylla våra tillställningar i Jönköping Par Bricole.

Klang och tack för ett fint 2017!

JOHAN LARSSON

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole



PRENUMERERA PÅ ALLA PB'S MEDLEMS- TIDNINGAR

Nu kan medlemmar i Par Bricole prenumerera på samtliga medlemstidningar som ges ut i bricoleriet. Genom detta får du del av vad som händer i hela bricoleriet och ett tjugotal nummer att läsa om året.

Prenumerationsavgiften är 400 kronor och du som anmäler intresse får en faktura.

Du som är intresserad mailar till jonkoping@parbricole.se och anger prenumeration samt ditt namn och din postadress.

GRADKALENDARIUM 2018

Grad IV	180127
Grad II	180324
Smålandskalaskal m damer	180505
Grad VII	180526
Grad III	180915
Grad IX	181012
Grad VI	181028
Grad I, V, VIII och Barbara högtid	181117
Grad II och Installation	190209

Kansliets expeditionstider: måndagar 18–20, torsdagar 9–12

Kansliet mottager tacksamt Brödernas eventuellt ändrade adress-uppgifter, både vanlig och e-post.

Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping,
tel 036/16 21 31,
e-post: jonkoping@parbricole.se
Bankgiro 517-1962
<http://jonkoping.parbricole.se/>

Minnesfonden

Vid Minnes- och Musikstunden i Ljungarums kyrka i samband med parentation över bortgångna Bröder upptogs en kollekt.

Minnesfonden vill härmed framföra sitt varma tack för gåvorna, vilka oavkortat kommer att gå till Fondens ändamål att främja hägkomst av Bröder, händelser och skeenden inom Sällskapet, samt vård av minnesgåvor, böcker och skrifter.



VARFÖR SKREVS INGET OM VÅR TALANGGRUPP I DETTA NUMMER NU HELLER?

Ni som känner att ni i er talanggrupp har mycket intressant att berätta om era sammankomster och aktiviteter – skriv ner era tankar och låt våra bröder få klarhet. Vi på redaktionen tar tacksamt emot material till reportage om just din talanggrupp och dina aktiviteter. Bilder är också alltid välkomna.

Tveka inte utan greppa tag i tangentbordet och låt alla få visshet. Skicka in ditt material till eller kontakta: hans.jareby@gmail.com



Jomen, det är nog så att atomer är väldigt, väldigt små men redaktionens jul- och nyårshälsningar är gigantiskt stora.

Redaktionen ber att få önska alla bricolister en särdeles god och vilsam kommande helg och hoppas på ett kärt återseende 2018 till nytt ett härligt PB-år.